

Sorry, maar de leugen regeert...

Heeft ook u zich zo geërgerd, verbaasd en geschaamd over de kleuterklas die ons land in het gareel moet krijgen en waarmee we een enorme crisis moeten overwinnen? Wat een theater! De campagnes van onze tweederangs acteurs, die sprookjesvertellend de overwinning hebben behaald, is het schoolvoorbeeld van onze maatschappij waarin de leugen, volledig voor eigen gewin, is geïntegreerd en geaccepteerd!

Als kind heb ik geleerd dat een groot zwart kruis op je voorhoofd verschijnt zodra je het met de waarheid niet al te nauw neemt. Helaas heb ook ik al lang ontdekt dat bij het liegen niet alleen het zwarte kruis niet op je voorhoofd verschijnt maar ook de belogene met de rug tegen de muur wordt gezet en geen verweer kan voeren, dit ondanks hij/zij op de klompen aanvoelt dat het vertelde verhaal volledig bezijden de waarheid ligt. Het is nu eenmaal niet kies de gesprekspartner erop aan te spreken dat er vermoedelijk een leugen wordt geproduceerd, wel?

Sterker nog, na het behalen van je succes mag je openlijk het bewijs leveren een notoire leugenaar te zijn, dat stoort blijkbaar niemand en tast je geloofwaardigheid niet aan. Tenminste, in de politiek haken de kiezers wel massaal af (jammer voor de partij maar het is nu toch te laat), maar staan onze clowns in den Haag als één blok achter hun leiders. Zeg maar een keer-tje sorry, ga zogenaamd door het stof en ga dan vervolgens gewoon door. Opgelost, de toekomst zien we weer "vol vertrouwen" tegemoet. En de kiezers? Och over 4 jaar zien we wel weer, dan zijn deze paljassen deze excessen alweer lang vergeten.

Als een stel 1ste klassers presenteren Mark en Diederik, na het snelste en meest intieme "uitruilen-overleg" ooit, vol trots hun eerste werkboekje. Wat een prestatie! Deze van oudsher grootste vijanden zijn ondertussen de dikste vrienden en hebben "het slaan van bruggen" tot lijfspreuk gepromoveerd. Nivelleren viert hoogtij, uitkeringen gaan omhoog, arm en heel rijk worden ontzien en de hardwerkende medemens betaalt de rekening.

Had Mark niet gezegd dat nivelleren uit den boze is? De hypotheekrenteaftrek onaantastbaar en voor de hardwerkende Nederlander de belasting omlaag gaat? Als kers op de taart had hij nog snel even bedacht dat iedere werkende Nederlander €1.000 als cadeautje tegemoet mag zien. Bingo! Doel bereikt, overwinning behaald. Gelukkig is belofte maakt schuld zó 2011 ...

Toch denk ik dat liegen verregaande gevolgen heeft. Het is minderwaardig, je kunt er niets tegen waarbij het slachtoffer niet waardig of vaardig genoeg wordt geacht om met de waarheid om te gaan. Wij hebben massaal, weliswaar onder valse voorwendsels, onze stem uitgebracht op dit circus. Dit is onomkeerbaar, wij zullen het er-

mee moeten doen en hopen maar dat ze er het beste van zullen maken. Erger is dat de leugen regeert waardoor er geen enkele waarde kan en mag worden gehecht aan welke uitspraak dan ook. Wetten worden bedacht en al dan niet met terugwerkende kracht veranderd dan wel weer ongedaan gemaakt. Ik kan niet wachten tot iemand opstaat om de "PHM", de partij voor de hardwerkende medelander, op te richten. Zich echt zal inzetten op nivelleren van arbeid, opkomt voor de werkgever en zijn hardwerkende medestanders. Voor de echte zwakkere kan dan worden gezorgd en de economie zal in sneltreinvaart weer op de rit komen.

Weet u nog waar u aan toe bent en bent u toevallig één van die hardwerkende Medelanders? Foutje bedankt!



MARIE ANNE VAN LAAK
Delcom